



SCHOOL

VOOR LEEFGEMEENSCHAPPEN

		Introductieleerlijn	Haarlem - Pelgrimkerk	
Training	Data	Thema	Inhoud van de trainingen	Trainer
1	Ma 20 jan.	Monastieke spiritualiteit	Kernwaarden, geloftes en doorbouwen op de traditie	André Bikker
2	Ma 20 jan.	Leven in gemeenschap Hoe hou je het vol?	Randvoorwaarden, valkuilen, beginambities	Johan de Kleuver
3	Ma 27 jan.	Groepsvorming / vitaliteit	Selectie, DNA van de groep, structuur, communicatie	Renée Wierenga
4	Ma 27 jan.	Gastvrijheid Gastenkamers? Opvang? Mee-woners?	Vormen van gastvrijheid, houding of activiteit	Renée Wierenga
5	Ma 03 feb.	Locatie, organisatie en financiën	Welke vormen van leefgemeenschappen zijn er? VVE/Huur/koop? Subsidie?	André Bikker
6	Ma 03 feb.	Gebouwen en activiteiten	Wonen, werken, vieren/bidden	Michael Lubbers
7	Ma 10 feb.	Zelfvoorzienend en Samen - werken	Verdienmodellen? Vrijwilligerswerk? Werken met professionals?	Johannes v.d. Akker
8	Ma 10 feb.	Maatschappelijke betrokkenheid	Rol geld? Invloed buurt? Balans binnen/buiten?	Johannes v.d. Akker

Rode draad door de 8 trainingen heen

- Start bij de basis en leer van het verleden
- Waar sta je zelf?
- Hoe werkt een groep?
- Van actie naar leefstijl
- Wat zijn de praktische randvoorwaarden?
- Hoe ontwikkel je een toekomstig bestendige gemeenschap
- Wees (maatschappelijk) relevant

Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. Ze verkochten hun bezettingen, en het geld gaven aan iedereen die het nodig had. Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen en iedereen was even belangrijk. Ze eerden God en het hele volk had veel waardering voor hen.

-Handelingen 2 vers 44 - 47

Opdracht ~ schrijf 3 woorden op, die jou aanspreken



Woestijn vaders

De eerste christelijke woestijnbewoners ontvluchtten de chaos en de christenvervolgingen, in de 3e eeuw. Aan de rand van de woestijn van Egypte vormde ze de eerste christelijke gemeenschappen van kluizenaars.



Waar mensen samen leven
ontstaan afspraken en regels.

Van af 1960 de start van Christelijke
(leken) leefgemeenschappen

1836 ~ Diaconessen, Protestantse
gemeenschappen gericht op ziekenzorg

ca. 525 de eerste kloosters in Europa

ca. 510 ~ de regel van
Benedictus van Nursia (480-547)

ca. 397 ~ de regel van
Augustinus van Hippo (354 - 430)

ca. 370 - 377 ~ de regel van Basilios de Grote,
Aartsbisschop van Caesarea in Cappadocië

ca. 287 - 346 ~ de regel van Pachomios
Oudste christelijke kloosterregel

Kernpunten

- Vocare Deo - ruimte vinden voor God
- Ora et labora - bid en werk
- Kunst van het luisteren
- Je beperken: de kunst van het op tijd beginnen en op tijd stoppen.
- Dag ritme / Dag orde (voorbeeld)
- Een leven van gastvrijheid
- De leefvorm is een middel en niet een doel in zich zelf

Dagorde Liturgie

Zondag

04.15 Nachtwake

07.15 Lauden

08.00 Eucharistie

09.45 Terts

12.15 Sext

14.20 Noon

17.30 Vespers

19.30 Completen

Weekdag

04.15 Nachtwake

07.15 Lauden &
Eucharistie

09.45 Terts

12.15 Sext

14.20 Noon

17.30 Vespers

19.30 Completen

Tips voor nu uit het verleden

- Alleen een gemeenschappelijk dieper doel verbindt een gemeenschap duurzaam
- Leven in gemeenschap is een levensstijl, geen hobby of activiteit die je alleen maar tijd kost.
- Standing on the shoulders of giants
- Alleen verdraagzaamheid en naaste liefde verbinden een gemeenschap niet de regels die zijn alleen helpend
- Zorg dat je kaders helder zijn waarbinnen je het spel kan spelen >



Oefenopdracht 1

Luisteren

- > Maak groepjes van 2
- > vertel elkaar welke 3 woorden je hebt opgeschreven uit handelingen 2.
- > Vertel daarbij kort waarom?
- > De persoon die luistert, vat samen wat de verteller heeft gezegd.

(2 min. p.p.)

Oefenopdracht 2

samen delen en oplossen

- > Maak een groepje van 2
- > Denk voor je zelf kort na over;
waar zou jij mee aan de slag zou willen?
(n.a.v. tips en kernpunten)
- > Deel 1 punt met z'n tweeën
- > Bedenk samen, hoe je dat met elkaar
vorm zou kunnen geven

Bonhoeffer:

- “Hij die zijn droom van een gemeenschap hoger stelt dan de Christelijke gemeenschap zelf, verstoort in feite elke christelijke gemeenschap, ook al meent hij het persoonlijk nog zo goed en zo eerlijk.”
- (Bonhoeffer, *Leven met elkander*, 18-19)

- <https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/r/regel-van-benedictus>
- Onderzoek Monastiek Pionieren - Rosaliene Israël
- Klooster cast - Spotify
- Literatuurlijst